

De waarde van symbolen *Verwelkoming en inleiding*

Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011

Geachte Minister-President, volksvertegenwoordigers
Geachte aanwezigen
Beste Vlaamse vrienden

*[inleidend filmpje: Haka van Nieuw-Zeeland: <http://youtu.be/O7ncpkQaBKc>
De haka is een wereldberoemd symbool van Nieuw-Zeeland, net zoals de kleur van truitjes van de rugbyspelers "The all blacks".]*

Veertien dagen geleden was ik uitgenodigd op een feestelijk evenement in de ambassade van Nieuw-Zeeland. Wat mij onmiddellijk opviel, was de 'fiere vanzelsprekendheid' waarmee niet alleen de ambassadeur maar alle aanwezige Nieuwzeelanders een aantal typische Nieuwzeelandse symbolen overal in het gebouw tentoonstelden. Ik werd overdonderd door wel honderden Nieuwzeelandse vlaggen, logo's van de 'All blacks'-rugbyploeg en Nieuw-Zeelandse kiwi's vanuit de overtuiging "Proudly host of the world: New Zealand." (Tussen haakjes, geachte toehoorders, het is u misschien niet onbekend dat dit eiland ongeveer 4 miljoen inwoners telt. Deze week stond dit land ook even in de actualiteit naar aanleiding van iets heel anders: samen met Noorwegen en Zwitserland is het een van de weinig landen dat de lokroep van de wereldwijde Ponzi-economie tot hiertoe heeft kunnen weerstaan. Kleine landen, met een hechte bevolking en een gedragen langetermijnvisie. Ons land kon dat niet waardoor minister-president Kris Peeters pas later hier zal kunnen aanwezig zijn. Hij is nog opgehouden in een vergadering in het kader van de Dexia-crisis.)

Maar ter zake: op een groot scherm keken we met een 100-tal aanwezigen naar een wedstrijd van het derde grootste sportevenement ter wereld: de Wereldbeker rugby. Het stadion zat tot de nok gevuld met supporters van Frankrijk en van Nieuw-Zeeland. Groot was mijn verbazing toen ineens het gigantische TV-scherm gevuld werd met een reuze Vlaamse leeuw op de tribune. Er ging een vreugdegolf van herkenning door de ambassade. En ik voelde mij even 'vanzelsprekend fier'.

[filmpje als bewijs: [http://www.rugbyworldcup.com/rugbytracker/match=10951/video.html\(2'23\)](http://www.rugbyworldcup.com/rugbytracker/match=10951/video.html(2'23))]

Het is onder meer dat gevoel dat aan de basis ligt van dit symposium over ‘De waarde van symbolen’ in deze symbolisch belangrijke Vlaamse omgeving. Sta mij toe dat ik u even meeneem in de tijd en citeer uit een oproep van Richard Celis die de vader is van dit initiatief. We schrijven januari 2011:

“Amici,

Ik sprak links en rechts na het overlijden van Ivan Mertens om af te tasten of er toch geen mooie finale kon gegeven worden aan diens inzet voor onze natie.

Natuurlijk en gelukkig wordt zowel de vlaggenactie als de vlagverkoop verder gezet, maar ik dacht ook nog aan een ander vervolg aan zijn toch wel waardig idealistenverhaal.

Ik verklaar mij nader.

Ik zou geen personencultus organiseren want dan komt hij terug uit den hemel om te protesteren. Waaraan denk ik dan wel? Concreet?

Aan een symposium bijvoorbeeld in de vroege herfst met als thema: “De waarde van symbolen” ondertitel “voor mens en maatschappij”.

2

Als er één ding is waar Ivan symbool voor staat is toch wel het naar “den volke en buitenland” brengen van onze nationale vlag. Het allereerste symbool van onze bevrijdingsstrijd. Uiteraard zal (en moet) Ivan als een rode draad minstens door één der spreekbeurten lopen.

Organisatie, door zoveel als mogelijk Vlaamse verenigingen, maar de opbouw getrokken door hoogstens een 5-tal, die hiervoor een “werker” afvaardigen.

Niet foutief zou ik het vinden dat men Kris Peeters zou vragen. Het zou Ivan en de vlaggenactie uit het verdomhoekje halen waar een zekere pers en onzekere politici het trachten te versmachten.

Daarnaast een goede spreker uit de Vlaamse beweging en dat alles met een korte inleiding die ons initiatief situeert. Zeer zeker hulde aan Ivan als man van de daad - in opvolging van Flor Grammens.!”

En zo gebeurde. De volgende organisatoren zonden een ‘werker’:

Beweging Vlaanderen-Europa, Davidsfonds, 11-daagse Vlaanderen Feest!, Fonds voor Vlaanderen, Marnixring Internationale Serviceclub, Orde van den Prince Oost- en Zeeuws Vlaanderen, Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, Pro Flandria, Vlaams Geneeskundigenverbond, Vlamingen in de Wereld, vtbKultuur, Verbond der Vlaamse Academici en Vlaamse Volksbeweging.

Prof. Ludo Beheydt was onmiddellijk bereid om de betekenis van symbolen als academicus te schetsen.

Jan Callebaut zal dit initiatief kaderen in een groter onderzoek en een aantal suggesties doen om tot een positieve 'gezindheid' t.o.v. Vlaanderen te komen.

Guido Moons belicht als 'goede spreker uit de Vlaamse beweging' bij wijze van eerbetoon aan Ivan Mertens de Vlaamse vlag in het straatbeeld en de huiskamer.

En tussendoor illustreren we in videogetuigenissen hoe Vlamingen in binnen- en buitenland tegen onze Vlaamse symbolen aankijken.

Tot slot van dit symposium zal minister-president Kris Peeters onze Grote Prijs minister-president van Vlaanderen lanceren.

Ik wens u een interessante en inspirerende voormiddag.

3

An De Moor
Voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa
E-post: adm.ave@skynet.be