



Uitreiking Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling aan Flanders Open Rugby Dendermonde, 6 juli 2012

Geachte gedeputeerde, volksvertegenwoordigers, burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden,
Geachte Dendermondenaren, aanwezigen,
Beste Vlaamse vrienden

Dank voor de gastvrijheid in uw prachtige stad. Dat is nochtans minder vanzelfsprekend dan u denkt. Ik moet u namelijk iets bekennen: ik werk niet alleen in Aalst, ik woon in vogelvlucht 500 m van het Daknamstadion. Een van mijn zonen is er steward. (Dat verdient nogal goed, blijkbaar.) Hij heeft tijdens wedstrijden vaak de handen vol met hooligans. Bij grote zogenaamde risicowedstrijden worden de stewards bijgestaan door tientallen politieagenten, met paarden, honden en knuppels bij zich. En soms zelfs waterkannonnen.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik voor het eerst een grote rugbywedstrijd bijwoonde op de Heizel. Waar was de politie? Waar waren de honden? De paarden? De knuppels? De waterkannonnen? Ook het contrast op het veld kon niet groter zijn. Geen mietjes die zich om de haverklap op de grond lieten vallen en er voor dood bleven liggen. Maar stoere kerels die met veel gebonk met elkaar in de clinch gingen, letterlijk en figuurlijk.

1

Nog groter werd mijn verwondering toen ik voor het eerst Flanders Open Rugby bijwoonde. Wat een gezellige sfeer! Dat plezier! Die samenhang!

En met die samenhang hebben we meteen de link, het verband, met wat wij met onze 11-daagse Vlaanderen Feest! willen bereiken.

Wij willen namelijk tussen 1 en 11 juli de band tussen de Vlaamse overheid, de gemeentebesturen, lokale verenigingen en zijn burgers zoveel mogelijk versterken.

Wij willen namelijk tussen 1 en 11 juli zoveel mogelijk Vlamingen betrekken, met de nadruk op "samenhang" als aanloop naar onze Vlaamse feestdag.

Wij willen dan even stilstaan bij en dankbaar zijn voor wat wij als Vlamingen met Vlaanderen al bereikt hebben.

Kortom: wij zijn ervan overtuigd dat het gewicht van onze taal en cultuur in Europa en de wereld zal afhangen van de innerlijke kracht ervan en van ons zelfrespect. Wij dragen daarvoor als Vlamingen allemaal een grote verantwoordelijkheid. Wij hebben allemaal een taak, een opdracht.

Elke Vlaming moet het imago van Vlaanderen naar buiten brengen.

Elke Vlaming is ambassadeur en moet m.a.w. aan 'publieksdiplomatie' doen. Vergeet dus niet als u straks op vakantie vertrekt, als u naar een internationaal vakcongres gaat, bij commerciële buitenlandse contacten, bij al uw buitenlandse wedstrijden: stop naast een folder van de vele wandel- en fietsroutes ook een folder van de prachtige Dendermondse Grote Markt, het begijnhof, het scheepvaartmuseum en de vele andere troeven van deze stad, ook een aantal folders van onze Vlaamse kust- en kunststeden in uw tas. En: zet Vlaanderen als een volleerd diplomaat op de kaart. Succes verzekerd. Ik garandeer: je zit nooit om een gespreksonderwerp verlegen.

Geachte dames en heren,

Dat identiteit en diversiteit paradoxaal genoeg samengaan, hebben we ook tijdens de Wereldbeker Rugby kunnen vaststellen. De meeste landenploegen kennen een heel diverse (multiculturele) samenstelling. Vele spelers komen uit voormalige kolonies of zijn genaturaliseerd. Dit belet echter niet dat ze als volwaardige nationale ploeg worden toegejuicht door honderdduizenden die zich identificeren met hun spelers, hun ploeg, hun land, hun volk, hun symbolen.

Van dat beeld, van dat idee heb ik dankbaar gebruikt gemaakt voor een congres over de waarde van nationale symbolen dat op 8 oktober in het Vlaams parlement plaatsvond in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters. Als inleidend filmpje liet ik de Haka zien. Dezelfde middag nam het VRT-journaal het Haka-filmpje over als intro bij de bespreking van ons congres. Zo is het een eigen leven gaan leiden hier in Vlaanderen en droeg het bij tot de kennismaking van veel Vlamingen met rugby. Vlamingen leerden de pedagogische meerwaarde van deze prachtige sport kennen: respect voor medespelers en tegenspelers, respect voor de regels en vooral respect voor degenen die de regels moeten doen respecteren - zoals de scheidsrechter - in een keiharde fysieke confrontatie op het veld. De rugbysport wint dan ook aan populariteit in scholen die deze pedagogische waarden hoog in het vaandel houden.

Geachte aanwezigen

Rugby was dus geen nobele onbekende meer voor onze jury, bestaande uit leden uit de breed-economische en culturele sector. Zij komt jaarlijks samen in opdracht van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw. De opdracht is niet eenvoudig: zoek voor een Gulden Spoor voor Maatschappelijke/Vlaamse Uitstraling een persoon of een organisatie die een opmerkelijk spoor in Vlaanderen en ver daarbuiten trekt vanuit een positieve betrokkenheid bij de Vlaamse Gemeenschap.

2

De adviesraad van de Gulden Spoor was vooral onder de indruk door de **professionele aanpak van de organisatie en de grote internationale uitstraling van dit jaarlijkse evenement** dat voor de 19^{de} keer plaatsvond. De ambassadeur van Samoa en van het Verenigd Koninkrijk keken toe en zagen dat het goed was. De cijfers zijn inderdaad indrukwekkend: er waren tijdens het weekend van 25, 26 en 27 mei bijna 80 deelnemende ploegen uit 15 landen van over heel de wereld aanwezig, zelfs uit Rusland, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. De 1.600 rugbyspelers konden overnachten in 160 legertenten. Meer dan 350 vrijwilligers stonden de 11 bestuurders van Rugbyclub Dendermonde bij om het grootschalige internationale evenement in goede banen te leiden.

Daarnaast loofde de jury de vaststelling dat de club met de opbrengsten haar missie verder uitbouwt, nl. **een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke opvang van kinderen** in de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar. Dat doet ze door het aanbieden en uitvoeren van professionele rugbyinitiaties in scholen in een omtrek van 15 km rond Dendermonde. Het strekt de club tot eer dat ze met de hulp van een professionele consultant ook doelgroepwerking en **integratiebevordering van minder geprivilegieerde jongeren** tot zijn kerntaken rekent.

Geachte voorzitter

Het was al een bijzonder vruchtbaar jaar voor uw Dendermondse club die alle drie de nationale trofeeën won die jaarlijks te winnen zijn in de hoogste klassen van de Belgische rugbycompetitie.

Een unieke prestatie! DRC is nu niet alleen de eerste Vlaamse club die de Beker van België wint maar ook de eerste Vlaamse club die bij de heren landskampioen wordt in een vrijwel uitsluitend door Franstalige clubs gedomineerde competitie. Bovendien is uw club al jaren outstanding bij de vrouwen.

Kortom: onze jury was sterk onder de indruk. En ik kan u geruststellen: wie de Gulden Spoor wint, zit gelukkig op het goede spoor. De statistieken zijn gunstig.

We hebben intussen al een indrukwekkende lijst van 'grote Vlamingen' opgebouwd. Ik denk aan onder meer aan zuster Jeanne Devos, Jan-Pieter Denul, Urbain Van Deurzen, Louis Verbeeck en Studio 100. Er is nog een fraai leven na de Gulden Spoor, in tegenstelling tot sommige andere awards.

Geachte voorzitter en erevoorzitter, u kunt dit ereteken met een gerust gemoed in ontvangst nemen.

An De Moor

Voorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa